

De dag van morgen is onzeker en weet gij of de
Heer hem U vergunnen zal? Nav. Chr.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffer

Emilie-Céline HIBAÚDE

dochter van wijlen

Heer en Mevrouw Petrus Hibaude-Van de Capelle
geboren te Nederbrakel, de 23 Januari 1886,
en er overleden de 11 Mei 1954.

Om God heeft zij gewerkt, met God heeft
zij geleden, op God heeft zij gehoopt, tot God
heeft ze gebeden.

Dat haar brave ziel in vrede ruste en in
alle eeuwen God geniete.

In eenvoud, met grote trouw en zorg heeft
zij gedurende vele jaren gewerkt in de dienst
der priesters. Die dienstbaarheid viel haar
niet zwaar, omdat zij nooit de eerbied voor
Gods gezalfden uit het oog verloor, en om-
dat zij in haar eenvoudige wijsheid begreep
dat God niet let op eer en aanzien onder de
mensen maar op de zuivere bedoeling van
een nederig hart.

De dood kwam zo plotseling; wat zullen
deze die met haar omgingen haar rustige
goedheid, haar diepe godsvrucht, haar ge-
duldig gemoed, haar trouwe vriendschap
missen.

Lieve Heer Jezus, wij bidden en smeken U
haar ziel indachtig te zijn, omdat Gij barm-
hartig zijt. Wil haar fouten en menselijke

tekortkomingen vergeven en haar teleur-
stellingen, haar smarten en lijden aannemen
als boete, en haar opnemen in uw Rijk. O
Maria, mijn hemelse Patrones, ik was uw
trouw kind; mijn hart heeft U altijd bemind,
mijn tong heeft U immer geprezen, gij zijt
mijn hoop.

Beminde familieleden en dierbare vrien-
den, vaarwel! Beste Zusters, in mijn laatste
dagen mijn steun en mijn troost, vaarwel.
Bidt allen voor mij, ik ook zal U niet ver-
geten in de hemel.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in vrede
ruste. Amen. (300 d. afl.)

Uw welgemeende en christene deelneming
was voor ons een zalvende blijk van ge-
negenheid en troost.

*De familiën HIBAÚDE en VAN DE
CAPELLE danken U hiervoor.*

Drukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel