

«De tijd is kort.»

(1 Cor. 7, 29.)

## † DUURBAAR AANDENKEN

aan Mijnheer

# GUSTAAF HIMSCHOOT

echtgenoot van Mevrouw

**HERMA DEMETS**

geboren te Zelzate op 1 November 1885 en godvruchtig in den Heer ontslapen te St-Amandsberg na een kortstondige ziekte, op 11 November 1950, versterkt door de laatste Troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en Pauselijke Zegen.

Leven zonder te werken kon hij niet: de tijd van aardse rust is zijn deel niet geweest en was ook door hem niet gewild.

Dienst bewijzen aan de evenmens was zijn groot verlangen en zijn grote vreugde.

God riep hem: de onvermoelbare vakman bereikte nog juist zijn rustbed om er zich op neer te strekken, de ogen op te slaan en te sterven, gesterkt door de troostmiddelen van ons aller Moeder de H. Kerk.

Thans geniet hij bij God de rust die hij in dit leven nooit heeft gezocht.

Beminde echtgenote, dierbare dochter: troost U. Ons scheiden komt helaas te vroeg, maar God weet best wat goed is. Bidt voor mij: 't is de enige troost die gij mij nog kunt geven. Tot weerziens hierboven in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Drukkerij PRIMO, St-Amandsberg.

Mevrouw Weduwe Gustaaf HIMSCHOOT, geboren Herma DEMETS  
en haar dochter Eliza;

De familiën HIMSCHOOT, DEMETS, CLEMENT, DE COCK,  
TURKELBOOM, CASTELYN, VAN PETEGHEM en DEWOLF.

danken U van harte voor de blijken van innige deelname, door Ued. betoond bij het afsterven van hun diepbetreunde echtgenoot, vader, broeder, schoonbroeder, oom en bloedverwant.