

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, ik zal niet  
beschaamd worden in eeuwigheid.



**Wij geloven in het eeuwig leven, waartoe  
geroepen werd**

DE HEER

## **Henri HIMSCHOOT**

echtgenoot van Mevrouw  
**Maria DE BLAUWE,**

geboren te Oprakel op 19 augustus 1899 en  
na een kortstondige ziekte zachtjes overleden  
in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Oprakel  
op 11 juli 1977,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Opgeëiste in de oorlog 1914-1918.

Laat uw dienaar in vrede gaan, o Heer,  
om het heil te aanschouwen dat beloofd is  
voor hen die U vroom en trouw hebben ge-  
diend. Van goeden huize heeft onze vriend  
Henri een kristelijke opvoeding genoten.

Reeds zeer jong heeft hij, ver van zijn ge-  
liefde thuis, de ontbering en de miserie als  
opgeëiste leren kennen. Zes en dertig lange  
jaren heeft hij door alle wind en weer per  
fiets, iedere dag in Wallonië de zware ar-  
beid en labeur gekend in een betonfabriek.  
Met handvaardigheid en stoere mannenkracht  
heeft hij er zijn dagtaak volbracht. Op zijn

werk was hij vlijtig en plichtsvol, een trou-  
we en voorbeeldige werkmakker, geëerd en  
gewaardeerd door zijn patroon.

Hij was en is gebleven een oprechte kris-  
ten, een man van plicht. Eerlijk in al zijn  
doen en laten, minzaam in de omgang, telde  
hij alleen vrienden en werd hij door een-  
ieder geacht. De goedheid van zijn hart en  
de zachtheid van zijn gemoed verwierven  
hem ieders vertrouwen. Voor de zijnen was  
hij vol toewijding, onvermoeibaar in het werk  
en zichzelf vergetend betrachtte hij door zijn  
dagelijkse opoffering hun geluk en welzijn  
te verzekeren. Zo heeft hij stil en zacht van  
ons afscheid genomen. Zijn taak was hier  
volbracht.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en klein-  
kinderen, voor U heb ik gans mijn leven  
gewijd in ziekte en gezondheid. Ik dank U  
voor uw goede zorgen en trouwe liefde. Voor  
mij zal het troostend zijn te weten dat moe-  
der van U steun krijgt in haar hoge jaren.  
Vergeet mij niet in uw gebeden. God zegene  
en beware U allen tot wij ons verheugen in  
een blij wederzien bij de Heer.

**Namis : zondag 24 juli 1977 te 10 u.**

De families HIMSCHOOT, JOURET,  
DE BLAUWE, MUYSHONDT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijssels, Oprakel