

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**Leona - Julia HIMSCHOOT**

weduwe in 1e huwelijk van de Heer

**Charles-Louis VAN DER LINDEN**

en in 2e huwelijk van de Heer

**Jan-Baptist ROELAND,**

geboren te Oprakel op 4 september 1902

en godvruchtig overleden te Velzeke

op 11 december 1973,

gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

De dood is de overgang naar het eeuwig leven en de blijde intrede in het hemels Vaderhuis.

Zij was een brave vrouw, geliefd en bemind door haar dierbaren, geacht en geeërd door haar medemens. Lief en leed, vreugde en lijden waren haar deel gedurende haar levenstocht.

Lange tijd reeds waren haar krachten fel beperkt. Tenslotte werd zij geheel gebroken en ging zij haar Redder en Rechter tegemoet.

Aanvaard Heer, haar offer en ook de gebeden door haar kinderen en kleinkinderen, haar familieleden, kennissen en gans onze gemeenschap, opgedragen voor de ziel van deze dierbare overledene. Verleen haar de

eeuwige vreugde in het Vaderhuis en wil ons allen met haar aan het geluk der heiligen deelachtig maken.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

De families HIMSCHOOT, VAN DER LINDEN, ROELAND, THUMELAIRE, VAN LIERDE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van deelneming in de rouw die hen treft**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel