

Mijn schild en mijn betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

ANNA VICTORIA HITCHINSON

weduwe in eerste huwelijk van de Heer

ACHIEL MENSCHAERT

echtgenote van de Heer

EUGÈNE EEMAN

geboren te Delftinge de 31 december 1915 en er
godvruchtig overleden de 1 april 1964, gesterkt door
de laatste HH. Sakramenten en H. Oliesel «in extremis».

Hoe veilig is het te sterven na een ononderbroken
godsvrucht onderhouden te hebben tot Hem die ons zal
oordelen.

Haar leven was een weldaad, haar afsterven een voor-
beeld voor velen.

Enkele uren vóór haar afsterven bekeurden haar vlij-
tige handen en haar brekend hart, nog het kledingstuk
van haar kinderen. De dood heeft haar verrast met naald
en draad en breipriemen in de handen. Jaren lang wist
ze van op haar lig- of ziekbed, haar kinderen met raad
en daad bij te staan. Stil, maar bezorgd en bekommerd
om de zware last die alléén drukte op de schouders van
haar echtgenoot en grotere kinderen, werkte, bad en
offerde zij voor allen die voortaan haar moederlijke zor-
gen missen. Terecht was ze fier en gelukkig om echtge-
noot en kinderen.

Indachtig het woord van de dichter : « Die 't kruise niet
draagt, is 't kruise niet weerd, noch christen is zijn naam »,
heeft zij het kruis aanvaard, het kruis van ziekte en kwel-
lingen en sukkelingen ! Bij haar laatste Biecht sprak ze

nog die gelovige woorden : « 't Zal zijn zoals het God
belieft ».

Groot is nu onze droefheid : moeder is heengegaan.
Die leemte zal hier op aarde niet meer aangevuld wor-
den. Spijts alles zijn wij God dankbaar, dat Hij ons het
lichtende voorbeeld van zo'n moeder naliet.

Dierbare Echtgenoot, ik had uw leven met mij veel
aangenamer en lichter willen maken. God heeft het an-
ders geschikt ; Zijn Naam weze gezegend... Dank voor
uw stille zorgen voor mij ; dank voor uw liefde. Goede
Kinderen, nu moeder bij de Heer is, zult gij vader nog
meer eren en beminnen en gehoorzamen. Bij God bid
ik voor u ; bidt gij voor mij. Dierbare Familie, gedenkt
mij in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ontferm U over haar.

H. Barbara, bid voor haar.

*Uw gebeden blijven een steun voor de
overledene,*

*Uw blijken van deelneming een troost
voor ons.*

Danken U oprecht :

De familiën Hitchinson, Menschaert,

De Stercke, De Norre, Eeman,

Spitaels en De Temmerman.

Uitg. Mevr. C. Miserez, Delftinge