

Snel gaat het met ons voorbij op aarde : heden bestaan wij en morgen zijn wij niet meer.



TOT VROOM AANDEKEN VAN
DE HEER

HOEBEKE Albert

echtgenoot van mevrouw
Camilla DE CUBBER

geboren te Elst op 5 december 1910 en onverwacht gestorven te Elst op 2 april 1969, be-
diend met het H. Oliesel „in extremis,,

Mijn levensdagen zijn spoedig voorbijgegaan, de sterkte van mijn lichaam verliet mij en mijn krachten verdwenen. Mijn kwaal sloeg toe ; noch de kunst der geneesheren, noch de billijke zorgen mijner geliefden konden eraan verhelpen. Enkel kon ik mijn ogen richten tot God, die alleen redding kon brengen en troost in mijn nood.

Laten wij bij zijn afsterven Gods oneindige wijze schikkingen aanbidden, de nietigheid van dit leven overwegen, opdat wij ons zelf met een zuiver geweten zouden bereiden tot het eeuwig leven.

Verleen, wij bidden U, Heer, dat de ziel van Uw dienaar die heden uit deze wereld verhuisde, door deze offers gereinigd en van hare zonden ontslagen, de vergiffenis samen met de eeuwige rust bekomme, door Jezus-Christus onze Heer. Amen.

Duurbare moeder, echtgenote, kinderen en familieleden, ik verlaat dit tranendal met een groot verlangen naar een beter leven. Ik dank U voor Uw verkleefdheid en goede zorgen. Ik bid U, verleen mij als laatste gunst de kostbare hulp van Uw trouwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu de 4 akten bidden.

De families HOEBEKE, DE CUBBER, SCHAMP
en VAN WAMBEKE,

DANKEN U.

Van der Stichelen - koster — Elst.