

« Moederzorgen, kindersmart,
vinden rust in 't vaderhart ». (huisspreuk)

†

Dankbaar aandenken aan
de Heer

Amedé HOEBEKE

echtgenoot van Mevrouw Maria Brusselman,
geboren te Elst op 7 augustus 1907 en er
godvruchtig overleden op 1 december 1978,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zie-
ken en de Pauselijke Zegen.

Zacht is deze kristenmens ingeslapen.

Zijn lang vruchtbaar leven verliep haast
rusteloos tot hij erbij moest gaan zitten.
Als de graankorrel in de aarde gevallen en
gestorven, heeft Amedé in zijn aardse loop-
baan vele goede vruchten voortgebracht.

Met zijn flinke vrouw heeft hij in harde
jaren een kroostrijk gezin gevoed en opge-
voed. Zonder klagen heeft hij gewerkt tot
in de koolmijnen toe, maar merendeels de
campagnes gedaan om te zorgen voor het
dagelijks brood van vele mondjes; daarbij
ging hij nog kleine diensten verrichten om
de mensen voort te helpen.

« Waar mensen strijden, helpt de Heer »,
zo bidden wij en smeken dat hij ruste in
vrede.

Geliefde echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, alle familieleden en vrienden, helpt
elkanders lasten dragen. Dank om de vele
zorgen mij gegeven in de huiselijke kring
de laatste jaren. De Heer zegene U. Tot
een blij weerzien.

O.-L.-Vrouw, moeder van de kristene
huisgezinnen, bid voor ons.

De families Hoebeke, Sturtewagen,
Brusselman en Cochie,

*zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken U.*

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel