



**HET HEEFT DE HEER BEHAAGD TOT ZICH  
TE ROEPEN DE ZIEL VAN ZIJN TROUWE  
DIENARES**

MEVROUW

**Bertha HOEBEKE**

weduwe van de Heer

**Ernest LATTE**

geboren te St. Goriks-Oudenhove op 18 mei 1890  
en overleden op 10 april 1970, gesterkt met  
de sacramenten der zieken.

—  
"De rechtvaardige wordt aan onheil ontruikt  
en gaat heen in vrede ; die de rechte weg be-  
wandeld heeft, gaat naar zijn rustplaats., (Is.)

Wie wel leeft is als de trouwe dienaar, die  
ieder ogenblik gereed is om voor zijn Heer te  
verschijnen.

"Want in onze angst omdat wij moeten ster-  
ven troost ons uw belofte Heer, dat wij eens  
onsterfelijk zullen zijn met Hem. Gij neemt  
het leven, God niet van ons af, Gij maakt het  
nieuw.,,

Vaartwel dan, geliefde kinderen en kleinkin-  
deren ; ik ben overgegaan naar een beter, eeuwig,  
leven. Dank u voor uw oprechte genegenheid in  
mijn oude dag. Thans laat ik u in de vrees des  
Heren : blijft goede christenen en de God van  
vrede zal met u zijn. Vergeet mij niet in uw  
gebeden.

Laten wij dus bidden : „Heer, geef aan de  
ziel van onze dierbare overledene uw vreugde  
en vrede. Moge zij, voor ons verkrijgen, met  
het geloof en de hoop, de vrede des Heren,,,

Mijn Jezus barmhartigheid !



De families HOEBEKE, LATTE, VAN DE  
CASTEELE en VAN MELKEBEKE,

danken U voor Uw kristelijke deel-  
neming en uw vroom gebed.

—  
Uitg. Gerard VAN DER STICHELEN.