

Gij Heer zijt onze enige Hoop !

†

VROOM AANDENKEN AAN

Christian HOEBEKE

echtgenoot van Patricia WEYTENS

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 22 oktober 1962 en na een smartelijk ongeval overleden te Ophasselt op 5 oktober 1984.
Begrafenisdienst te Sint-Blasius-Boekel op 12 oktober 1984.

Bij zulk afsterven vindt men moeilijk woorden van troost. Als gelovige mensen kunnen we toch nog opkijken naar en ons richten tot de Heer met de woorden : "Gij Heer zijt onze enige Hoop,...

In het jaar 1962 op 28 oktober werd Christian als zevende van de tien kinderen van het kroostrijk gezin Hoebeke-Demuysere alhier in onze kerk gedoopt. Drie jaar geleden in het huwelijk getreden voelde hij zich samen met Patricia zo gelukkig, vooral dan wanneer het jonge gezin gezegend werd met twee lieve kinderen die nu acht maand oud zijn. Op één oogwenk werd dit geluk uiteengeslagen... Onbegrijpelijk : in twee jaar tijd werd de familie Hoebeke-Demuysere zwaar beproefd door het afsterven van twee van hen, twee jonge huisvaders. Zijn jonge echtgenote, zijn ouders en schoonouders, zijn broers en zusters, schoonbroers en schoonzusters treuren nu. En velen onder ons voelen nu mee met hun smart. Zijn twee kleine kindjes kunnen nu nog niet begrijpen waarom ze papa nu niet meer weerzien. Laat ons allen deemoedig het hoofd buigen en als gelovigen bidden en aan ons aller Vader in de hemel vragen dat Hij dit afge-

broken jong leven moge veranderen in een eeuwig verheerlijkt leven en dat Hij de jonge moeder met haar kindjes moge bijstaan in de komende dagen, weken en jaren. Mijn geliefde echtgenote Patricia en mijn lieve kindjes Davy en Andy, niemand had gedacht dat ik die avond niet meer zou terug naar huis gekomen zijn. Hoe vreselijk en onbegrijpelijk mijn dood ook is : toch blijven we in Gods handen. Houdt goede moed samen met de onzen : met onze vaders en moeders en hun vele kinderen die wel treuren om mij maar ook om u en onze kindjes bekommerd zijn. Gedenkt allen uw Christian in uw gebed.

Aan verwanten en vrienden en aan allen die uw medeleven betuigt en mij gedenkt in uw gebed : beste dank.

"Lieve Papa, wij waren zo gelukkig als je 's avonds na je werk weer bij ons was. Maar nu lieve Papa... beloven wij u altijd heel lief te zijn voor Mama en altijd aan u te denken, Papa..., (Patricia)

Patricia Weytens en kinderen Davy en Andy,
Pierre Hoebeke-Demuysere Elisabeth en kinderen,

Gilbert Weytens-Labijn Laura en kinderen,

danken U van harte voor de bliken van kristelijke deelneming.

Begraf.-Funerarium R. De Pauw-Moreels
Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12