

Het is een heilzaam gedacht voor uw overledenen te bidden opdat ze van hun laatste schulden ontbonden worden (Mach.) en binnengaan in de vreugde van de Heer.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

## **Cyriel - Aloïs HOEBEKE**

echtgenoot van Mevrouw  
**JULIA DE CUBBER**

geboren te Elst op 12 augustus 1898 en overleden  
te Nederbrakel op 19 augustus 1965, voorzien  
van de HH. Sakramenten der zieken.

Van zichzelf heeft Jezus getuigd : Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarachtigheid van die getuigenis heeft Hij ons gegeven door zelf de dood te overwinnen door zijn verrijzenis. Gelukkig zij die Jezus als hun levensweg aanvaarden, want voor hen wordt Hij dan ook de grote hoop op het eeuwige leven.

De duurzame overledene was een getrouwe voorbeeldige huisvader. Voor zijn dierbaren was hem geen werk te zwaar, al werd er van hem wellicht veel inspanning gevergd. Ook door zijn woord heeft hij de kristelijke levensweg bewandeld. God zal hem er voor belonen, en weze hem barmhartig.

Duurbare kinderen, familieleden, blijft niet treuren om mijn heengaan. Mijn taak was af. Een ook voor mij ongemerkte kwaal, is de bode geweest van mijn levenseinde. Ik dank U allen

voor de genegenheid waarmede ge mij steeds hebt omringd en de goede zorgen welke gij aan mij hebt besteed. Blijft me steeds indachtig in in uw gebeden. Eens komt de dag van het blijde weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, Barmhartigheid !



De families HOEBEKE, DE CUBBER, VER-  
STRAETEN en D'HAEYER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.