

« Kom, goede en trouwe dienaar, kom binnen in mijn Rijk ».

†

TOT VROME NAGEDACHTENIS AAN
DE HEER

Daniël HOEBEKE

zoon van wijlen Amedé HOEBEKE en van
Maria BRUSSELMAN,

geboren te Elst op 6 april 1934 en onverwacht overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem op 15 januari 1980, gezalfd met de H. Olie der zieken.

Lid van verscheidene sportieve verenigingen.

Voor Daniël is de dood gekomen als een dief in de nacht, onverwacht.

Volgens het boek der wijsheid mogen wij niet roemen op de dag van morgen. Wel is elke nieuwe dag een stap nader bij de deur van het Vaderhuis om er zoals deze verdienstelijke jonkman binnengelaten te worden op Jezus' woord : « Kom binnen in mijn Rijk ». Zonder twijfel mogen we op zijn welkom bij de Heer rekenen, wiens spoedig afsterven een diepte leemte nalaat in het ouderlijk huis. Daniël was geregeld op post in onze parochiekerk; was altijd, zoals tot tweemaal toe op de dag van zijn heengaan, in de weer om te voet boodschappen te

doen; verletten op zijn werk of als lid en supporter van onze verenigingen lag niet in zijn aard, wel kleine diensten bewijzen om de mensen plezier te doen.

Wat Daniël deed, Heer, neem het genadig aan als een blijvende verdienste van uw dienaar en laat hem voor eeuwig bij U thuis zijn.

Geliefden, vooral mijn diepbeproefde moeder, pas een goed jaar na het overlijden van ons vader moet gij mij verliezen, weest samen sterk. Moge mijn goed aandenken U allen troost en berusting schenken. Blijven wij in gebed en liefde verenigd als goede familieleden en trouwe vrienden. Draagt verder elkanders zorgen.

Moge hij met al onze overledenen in de vrede van God rusten.

De families HOEBEKE en BRUSSELMAN,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel