

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EMMA HOEBEKE

echtgenote van de Heer

RICHARD DERNICOURT

geboren te Oprakel, op 23 januari 1882, en
godvruchtig overleden te Vloesberg (D'Hoppe)

op 26 november 1953,

gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.



Hoe gelukkig zijn zij, die de onzekerheid van de dood voortdurend voor ogen houden en altijd bereid zijn om te sterven, ten einde voor eeuwig te kunnen herleven in dat leven, waarin geen dood meer zal bestaan.

De avond van het leven brengt ons dicht bij God. Wat is toch een mensenbestaan, hoe lang het ook mag duren? Het verzwindt als de rook, die door de wind wordt voortgedreven. Alleen de verdiensten van onze goede daden blijven bestaan en zullen ons eeuwig geluk verzekeren.

Zalig de mens, die de ellende van dit aardse verblijf vruchtbaar kan maken voor de hemel. Hoe aangenaam is aan God het offer van ons lijden: het is een onderpand van de eeuwige glorie,

Dierbare echtgenoot, laten wij God danken voor de jaren, die Hij ons schonk om samen, in voorspoed en tegenslag, in arbeid en zorgen, gelukkig te leven. Liefste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, alle familieleden en vrienden, weest mij in-dachtig in uw gebeden. Hebt allen dank, gij die mij, in de smartvolle dagen en nachten van mijn ziekte, met zoveel toewijding hebt verzorgd, Tot weerziens in de hemelse zaligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d afl.)

R. I. P.



Mr Richard DERNICOURT, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De Families DERNICOURT, DE BREM-
ME, VANDE MENSCHBRUGGE.

danken voor bliken van
genegenheid en kristelijke
deelneming.

Uitg. A. De Croo, Koster, Oprakel.