

Zalig de zuiveren van harte want zij zullen God zien.  
(Bergrede.)



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mejuffer

### Eugenia-Maria HOEBEKE

geboren te Erwetegem, de 4 April 1878 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen, de 11 April 1954, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden en na de Pauselijke zegen te hebben ontvangen.

Lid van de Derde Orde en andere godvruchtige Genootschappen

Haar sterven was schoon zoals haar leven. Zonder angst zag zij haar dood naderen, als een engel van vrede die haar de poorten van het eeuwige leven opende.

Hoe kon zij God vrezen, die heel haar leven Hem trouw heeft gediend?

Zij was een voorbeeld van christen deugd, die in het verborgen bloeit en de zoete geur van Christus verspreidt.

Haar geloof was kinderlijk eenvoudig, haar wijsheid die der kleinen, aan wie God openbaart wat hij verborgen houdt voor de wijzen der wereld. Haar geloof was werkdadig, het geheim lag in haar liefde: zij vergat zichzelf om anderen te dienen.

Duurbare Familieleden, troost U in deze beproeving. Ik weet immers dat mijn Verlosser leeft die mijn ziel door zijn bloedige kruisdood heeft vrijgekocht en door zijn glorieuze verrijzenis mijn vernederd gebeente weer zal oprichten en verheerlijkt het eeuwige leven binnenleiden.

Hebt dank voor alles, bidt veel voor mij.

Bidt de 4 akten.

R. I. P.

Drukk. Melckebeke. Hoogstraat 25. Zottegem

De familie HOEBEKE,  
De familie VINCKE,

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN  
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.