

Bemint elkander, zoals ik u heb liefgehad!



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

FRANS HOEBEKE

echtgenoot van Irène Ghequière

geboren te Roborst op 25 februari 1930
overleden te Zwalm op 13 maart 1980.

Bestuurslid-lokaalhouder van talrijke verenigingen

Bij het zondagochtendgloren is Frans in alle stilte heengegaan. Heengegaan zoals hij verdienstelijk heeft geleefd. Frans hield van het leven - familiaal gericht - vriendelijk steeds in volle dienstbare activiteit - nog zo jong - grenzeloos optimist tot...

Een zonnetje in zijn gezin, het verenigingsleven en het bestaan van zoveel andere mensen.

Het lijden door de jaren heen - vooral de laatste maanden, heeft hem niet gebroken, alleen gelouterd en gesterkt.

Hij genoot van de liefde van de zijnen, en van de genegenheid van ontelbare vrienden, uit zijn buurt, het verenigingsleven, zijn werkkring, die nu in koor vragen naar het WAAROM van zoveel leed, die vreselijke

scheiding, die grenzeloze onmacht
het WAAROM van die onverbiddelijke dood
in de lente van een leven

het WAAROM van die harkwaal die hem velde
het WAAROM van juist hij, die zo goed
en er zo nodig was.

Diepe vertwijfeling, woordeloos verdriet, warme tranen, koele opstandigheid... Ontmoeting tussen levenden en doden.

Mist sluipt om ons aller hart.

Zelfs met mezelf weet ik nu geen raad
Omdat ik gewoon geen antwoord ken
op het WAAROM op zoveel open vragen.

Mijn beste Irena, mijn Dirk, mijn Johan,
mijn lieve moeder, mijn goede schoonouders,
beste zusters en broeders,
alle familieleden en zoveel goede vrienden,
dank voor uw genegenheid
en wees een steun voor elkander.

Sterk als de dood is de liefde.

Wij hielden zoveel van elkaar!

Groothartig echtgenoot - beminde vader.

Vriend zonder weerga... rechtvaardig man.

Dank voor het vele en rust nu zacht.

Dank voor uw medevoelen en gebed.

Mevr. Frans Hoebeke, Irène Ghequière,

Dirk Hoebeke,

Johan Hoebeke,

De families Hoebeke-De Moor,

Ghequière-De Meuleneire.

Druk Melckebeke-Hoebeke Zottegem