

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen. (100 d afl.)



## BID VOOR DE ZIEL

van *Mijnheer*

# Francies-Pieter HOEBEKE

weduwnaar van *Mevrouw*

## Eugenie PIEYNS

geboren te Sint-Maria-Oudenhove, den 2 Januari 1882

en aldaar godvruchtig overleden

den 14 November 1948.

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

**Oud-Strijder van den Oorlog 1914-18.**

Hij heeft droeve dagen en nachten geteld, zijne ziekte aanvaardde gene genezing en zijne pijnen verdroeg hij met verduuldigheid.

Lijden en droefheid vergezellen den mens in allen levenstijd. De ondervinding leert ons hoe waar dit woord is van de H. Schriftuur: een waar juk weegt op Adamskinderen van het uur dat zij ter wereld komen tot op den dag dat zij in den schoot der aarde wederkeren, maar voor den goeden christen heeft het lijden ook grote vertroosting en het is de bron van grote verdiensten.

Met ene volkomene onderwerping aan den goddelijken Wil en met een kinderlijk betrouwen op Maria, troosteres der stervenden, is hij in den Heer ontslapen.

Bemide kinderen, ik dank u voor uwe liefdevolle zorgen: uw vader verlaat u, vergeet hem niet in uwe gebeden... bemint elkander, dient God getrouw en leeft zo dat gij nooit de dood behoeft te vrezen Tot wederziens in den hemel.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Uitg. Albert Marroyen, St-Maria-Oudenhove.

Mijnheer en Mevrouw Joseph DE PRIL-HOEBEKE en kind  
*André,*

Mijnheer en Mevrouw Maurice HOEBEKE-HENIN en kind  
*Francis;*

Mijnheer Joseph HOEBEKE,  
De familiën HOEBEKE, PIEYNS, TUYPENS & MACHTELINCKX

*dancken innig om uw gebeden en blijken van  
deelneming.*