

In het kruis is heil !

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Georges Hoebeke

echtgenoot van

Marie-Louise Roy

geboren te Nederbrakel op 4 December 1886 en
er overleden op 30 November 1951.
versterkt door de troostmiddelen der H. Kerk.

Nijveraar

Ridder in de Leopoldsorde

In mijn lijden heb ik de Heer opgezocht, en ik ben
niet bedrogen in mijn verwachting. (Ps.)

Gij zijt mij komen laven,
in mijn laatsten tijd
met al uw beste gaven
Gij, die barmhartig zijt. (Gezelle)

De betreurde afgestorvene was een man zonder
vrees, vol energie en wijskracht, maar wijs en bedacht-
zaam ; een bekwame nijveraar met vooruitzichten, on-
vergelijkelijke ijver en grote nauwgezetheid ; een vader,
beziel met de liefde van gade en gezin, gelukkig in de
warme kring der zijnen ; een vriend begaafd van geest
en edel hart, aangenaam in de omgang en steeds bereid
om iedereen met raad en daad bij te staan.

Vader is dood . . . maar vader leeft en blijft leven
in God, niet alleen in zijn beeltenis aan de wand of in
al de harten van zijn kinderen en familieleden.

„ Wij bidden U, Heer, wil aan deze ziel de plaats van
verkwikking, licht en vrede verlenen. Door dezelfde
Christus, onze Heer. ”

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Vandendriessche, Opv. P. De Vleeschauer, Nederbrakel

BEDANKEN.

De Familien HOEBEKE-ROY

REMERCIENT.

Les Familles HOEBEKE-ROY