

✠ *"Komt allen tot Mij die uitgeput zijt
en onder lasten gebukt en ik zal u
rust en verlichting schenken".*

DANKBAAR AANDENKEN AAN:

DE HEER

Joseph HOEBEKE

echtgenoot van
Mevrouw Julia VAN WIJMEERSCH

geboren te Sint-Maria-Horebeke
op 11 maart 1922

en overleden te Brakel op 12 maart 1994,

begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie van
de H.kerk.

Het plotse heengaan van Joseph slaat ons met verbijstering en hulpeloosheid. Woorden kunnen op dit moment niet uitleggen wat we voelen. Het vaarwel is moeilijk.

Alles wat het sterven van deze mens nu aan droefheid in ons teweegbrengt, is teken van de liefde, de genegenheid en de verbondenheid die er was gegroeid. Nu moeten we dieper kijken in zijn leven, want wij willen hem behouden zoals hij was. Zijn eenvoud, dienstbaarheid en zijn gevoeligheid van hart en stille tevredenheid waren de kenmerken van zijn zorgend in het leven staan. Hij heeft op sobere wijze zoveel betekend voor zijn gezin en daarvoor

was Joseph samen met zijn echtgenote Julia, bereid alles te geven, daarvoor werkte hij, zorgde hij.

Wij danken hem voor de talrijke jaren van liefdevol familieleven. Joseph leefde ook voor anderen. Hij was steeds bereid om te helpen waar hij maar kon. Niemand deed vruchteloos beroep op hem. Een half woord en hij stond ten dienste. Vele mensen heeft hij geholpen en bijgestaan, zodat hij door iedereen graag gezien werd.

Wij weten ook hoe zwaar zijn levensweg is geweest en hij heeft dat alles in stilte gedragen om niemand tot last te zijn.

Vader, uw heengaan doet ons pijn. Gij hebt u totaal aan ons gegeven. We zullen u zo missen. Wij danken u om wat gij voor ons zijt geweest, om uw genegenheid en uw inzet voor ons, uw echtgenote, kinderen en kleinkind. Uw beeld van warmte, liefde en geborgenheid, dragen wij mee, diep in ons. Onze liefde voor jou blijft, want in gedachten ben je altijd bij ons.

Bemide echtgenote en kinderen, dank voor uw goedheid, liefde en geduld die ik van jullie gekregen heb en draag zorg voor elkaar.

Hij weze nu voor altijd gelukkig bij de Vader en de verrezen Heer.

Dank aan allen die ons met hun warme sympathie of stille genegenheid bijstonden in de dagen na het heengaan.

De families HOEBEKE, VAN WIJMEERSCH,
DE ROOSE, VAN BOCKSTAEL.

Nanis: op donderdag 7 april 1994 om 19.30 uur.

ROUWL.&DRUKW.B.V.B.A.RAOUL,9660 BRAKEL