

Dankbare herinnering aan  
mevrouw  
**Julia Hoebeke**

echtgenote van de heer  
Julien De Paepe

geboren te St.-L-Esse op 2 februari 1922  
en godvruchtig overleden te Zottegem in  
het A.Z. St.-Elisabeth op 2 april 2002,  
gesterkt door het sacrament der zieken.

De namis zal opgedragen worden in de  
H.Hartkerk te Bevegem op zaterdag 27  
april 2002 om 18.30 uur.

Julien  
en de familie  
danken voor de blijken van medeleven.

Het liefste dat ik heb bezeten,  
zij was de spil van mijn bestaan.  
Vraag me niet dat te vergeten  
en gewoon weer door te gaan.

Alles waar je echt van houdt  
zal je warmte blijven geven  
ook al is het niet gebeven  
't blijft altijd een deel van jou  
een stuk van je leven.