

DANKBARE HERINNERING

aan

**MEVROUW**

## **Marcella HOEBEKE**

weduwe van

**de Heer Ephrem DE VLEESCHOUWER**

geboren te Elst op 20 februari 1907,  
gaf zij haar ziel aan de Schepper terug op

28 mei 1990 in het A.Z. St.-Elisabeth

te Zottegem,

gesterkt door de H. Sakramenten der Stervenden

---

De families HOEBEKE, DE VLEESCHOUWER  
en DE WEIRDt,

danken U voor de blijken van deelneming in  
hun rouw.

Rechtzinnig, God getrouw,  
geloofbaar en gelovend,  
zo werd ze een oude vrouw  
en stierf, den hemel rovend.

Een waar exempel van  
voorvaderlijke deugden :  
God hebbe hare ziel dan  
in 's hemels rust en vreugde.

G.G.

De hoge leeftijd strekte haar tot ere, want tot  
het laatste toe was zij een voorbeeld van blij-  
moedige werkzaamheid en kristelijke levens-  
opvatting.

Al was haar sterven vrij plotseling, rondom zulk  
een sterfbed kunnen wij gerust zijn.

Zij stelde een groot vertrouwen in het gebed en  
de rozenkrans was haar bovenmate dierbaar.  
Haar laatste woorden waren : H. Maria, Moeder  
Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het  
uur van onzen dood. Amen.

Dierbare familieleden en trouwe vrienden,  
vaartwel en vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

---

Druk Van Ruyskensvelde, Godveerdegem