

Wij zijn overgegaan van de dood
naar het leven:

Wij weten het omdat wij mekaar
liefhebben (uit de eerste brief van
Johannes)

Met veel geloof en dankbaarheid
gedenken wij

Mevrouw

Magdalena Hoebeke

echtgenote van de Heer

Joseph De Koning geboren te Zar-
lardinghe op 2 februari 1899 en god-
vruchtig overleden in het Stedelijk
ziekenhuis te Geraardsbergen op 4
juni 1989 gesterkt door het H.
Sakrament der zieken.

«Het beeld van uw goedheid,
wij dragen het mee
die rustige gebaren, warme stem,
een genegen groet.
Wij houden het nog gaarne vast
nu Gij zichtbaar verdwijnt
voor onze beperkte blik.»

Met deze woorden nemen wij af-
scheid van onze diepbetreurde echt-
genote, Moeder en Grootmoeder. Zij
had een diep en sterk geloof: in alle
momenten van strijd en droefheid
kon ze op God vertrouwen, in vele
vreugden God dankzeggen en geloven
dat zijn voorzienigheid alles leidt in
ons leven. De Heer was haar voedsel
om te leven en bidden was haar
kracht en bescherming.

Bemide echtgenoot, het uur van
scheiden slaat op het ogenblik dat
we elkaars hulp en genegenheid het
meest behoeften. Wees daarom niet
ontroostbaar en bid met kinderlijke
onderwerping «Vader niet onze wil
maar Uw wil geschiede»

Geliefde Gaby, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, blijft eendrach-
tig verenigd, en bemint uw Vader en
vergoedt hem, mijn tijdelijke af-
wezigheid door een verdubbelde toe-
wijdig en genegenheid. En in af-
wachting van het blijde wederzien
hierboven bidt allen voor Moeder.
Beste bloedverwanten en vrienden
gedenkt mij in uw vurige gebeden.

Begr. Collier - De Taeye 054 - 41 35 00

Druk. De Nayer, Moerbeke