



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Maria H O E B E K E

echtgenote van de Heer
Cyriel GOSSEYE

geboren te Nederbrakel op 15 februari 1893 en
er godvruchtig overleden op 9 november 1969,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Het leven van moeder was vol bekommering
en toewijding. Ze heeft zich volledig aan haar
taak gegeven in alle eenvoud.

Haar heengaan vervult allen, die haar van
dichtbij kenden, met een stil en diep verdriet.
Maar door onze droefheid breekt het licht van
hoop en verwachting, omdat we denken aan
het woord van Kristus : "Kom, trouwe die-
nares, treed binnen in het Rijk dat voor u is
gereed gemaakt."

Beminde echtgenoot, ik was graag nog lang
bij u gebleven. Gij zult om mijn heengaan en
om uw eenzaamheid treuren. - Ik dank u voor
de vele jaren van liefde en trouw. Uw kruis
is zwaar. Zoek uw sterkte en troost in het gebed
en in de gedachte dat we niets beter kunnen
doen, dan liefdevol Gods wil volbrengen, en
ook in de zekerheid dat ik nog leef, nu meer
dan ooit, en dat we mekaar zullen weerzien.

Beste kinderen en familieleden, ik dank u
van harte voor uw hulp en bijstand. Vergeet
me niet in uw gebed.

De families HOEBEKE, GOSSEYE, VAN DER
BEKEN, SADOINE en VAN WAEYEN-
BERGE,

zijn zeer erkentelijk voor Uw bliken
van deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Nederbrakel