

*Dankbaar om wat geweest is,
dankbaar omdat het goed was.
Afscheid nemen van een goede moeder
is afscheid nemen van een stukje schoonheid
en een beetje mee sterven in je binnenste diep.*



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Maria Emma HOEBEKE

weduwe van de Heer Adelson FLAMEE

geboren te Nederbrakel op 1 januari 1906
en in familiekring overleden te Brakel
op 25 januari 1999,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

HOEBEKE - DETEMMERMAN
FLAMEE - DEGEETER
danken U om uw meelevens.

Namis op vrijdag 26 februari 1999 om 18.30 uur
in de Sint-Pietersbandenkerk te Nederbrakel.

Moeder hield van het leven en van de mensen.
Zij waardeerde de kleine en grote vreugden van
elke dag. Ze was gevoelig en bekommerd en leefde
mee met het wel en wee van familie en vrienden.
Moeder wist dat leven ook werken betekende.
Samen met vader heeft ze gewroot en gewerkt voor
haar gezin. Ook toen ze alleen kwam te staan heeft
ze zich ingezet en gegeven.
Ze wist wat ze wou, maar spaarde zichzelf niet.
Moeder is oud mogen worden.
Geleidelijk aan verminderden haar mogelijkheden
van geest en lichaam.
Zachtjes is ze nu het eeuwig leven ingegaan...

*Moeder, mémé,
gij zijt een moedige vrouw geweest.
Uw wilskracht is voor ons allen een voorbeeld.
Moeder, mémé,
bedankt om wat gij voor ons gedaan hebt,
bedankt om wie gij voor ons geweest zijt.*

*Beste kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, gij weet hoe ik van u allen hield.
Ik dank u om alle liefde die ik van u mocht ont-
vangen, vooral u, Marie-Louise en Michel, die
mij met zoveel geduldige liefde hebt omgeven.
Bedankt om alles!
Wij blijven met elkaar verbonden.*

*Beste familie en vrienden, ook u dank ik
om uw attenties en genegenheid.*

**Heer God, wij danken U voor al het goede
dat we van Maria mochten ontvangen.
Laat haar nu eeuwig delen in Uw vrede.**