

“MOEDER MARIA, LEER ONS LEVEN met
uw hoop op het Eeuwig Leven.”



Bidt voor de ziel

van Mevrouw

MARIE HOEBEKE

echtgenote van Mijnheer

PETRUS DE TEMMERMAN

Geboren te Elst op 2 Februari 1878 en er
Godvruchtig overleden den 18 Januari 1951.
Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Lid van de Conferie van het H. Hart. H. Sacrament
en de andere Godvruchtige genootschappen



Als diep vrome en plichtbewuste huismoeder, heeft
onze dierbare overledene de Ruke gaven van hart
en geest, die zij van God had ontvangen, weten te
gebruiken om anderen, bijzonder haar talrijk gezin,
gelukkig te maken. Stil en trouw als het vlamme-
ke van de Godslamp brandde in haar ziel een
HEILIG GELOOF, dat uitstraalde over haar huis-
genoten en omgeving. En God zag met welbehagen
over haar neer.

En vandaag huldigt Hij haar in en leidt Hij haar
binnen in het Paradijs van de duizenden die Hem
heel hun leven trouw zijn gebleven.

Lieve Moeder, uiterst pijnlijk voor ons was dit af-
scheid, omdat we zoveel van u hielden. Maar toch
willen we God danken omdat ge zo lang bij ons
mocht verblijven. Wat zullen we u in ruil geven
om wat Gij voor ons deed? om uw voorbeeld van
eerlijkheid en werkzaamheid? Het is in die christe-
lijke levensopvatting die we bij u hebben geleerd dat
we u nastaren, bij uw heengaan van ons, wetend dat
die scheiding niet zonder hoop is. Gij zijt ons een
nieuw tehuis gaan voorbereiden!

Mijn beminde Echtgenoot... met vreugde zal ik te-
rugdenken aan wat we samen tijdens ons leven heb-
ben geofferd om het gezin op te brengen dat God

ons schonk... Gij zít mijn grote steun geweest! Heb
dank! mijn afsterven moet wel een diepe wonde zijn
in uw hart... spreek over uw lieden met Jezus! Nie-
mand kan u zulke woorden van troost inspreken als
Hr., en bij Hem zult ge vernemen: Dat mijn Ziel
leeft in een zee van geluk, en dat ik over u waak.

Mijn dierbare kinderen, onthoudt en draagt het
als een opperste Erfenis in u wat ik u gezegd heb,
dien namiddag toen ge allen samen geroepen waart
rond mijn lijdensbed.

Help vader door deze harde dagen... en zorg gij
voor hem nu op aarde. Ik zelf zorg voor hem en
voor u allen van uit den hemel. Blif gij onze zegen,
onze rijkdom, ons geluk!

Heb duizendmaal dank voor uw toewijding tijdens
mijn ziekte, en voor uw mee-leven met mijn uren van
beproeving en pijn. Niets van dat alles wat ge ooit
deed, kan ik in eeuwigheid vergeten.

Eens komt het uur... dat Vader bij mij zal zijn en
ook Gij! Dan zal onze hemel volkomen zijn—want
Gij zijt de KROON op het werk van ons leven, De
kroon op ons hoofd!

Mijn duurbare Broeders, kleinkinderen, bloedver-
wanten en geburen vergeten we mekaar niet in de
H. Mis. God beware u allen. — Ik blijf u immer ge-
negen.

Tot weerziens, IN HET HART VAN GOD!



Mijnheer Petrus DE TEMMERMAN ;
De Familiën HOEBEKE, DE TEMMER-
MAN, DE GRAUW ;

BEDANKEN.

Uit. A. Van Der Stichelen, Koster, Elst.