

Onze Vader die in de Hemelen zijt... Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER  
**Maurice-Casimir HOEBEKE**

echtgenoot van

**Mevrouw Madeleine DE BLEECKERE**

geboren te Leupegem op 16 februari 1900 en er godvruchtig overleden op 2 mei 1937.

Voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk en de apostolische zegen.

Een boom van een vent, zeiden de mensen, maar ook eiken kunnen breken. Wetenschap en toegewijde zorgen vermochten niets tegen de onverbiddelijke kwaal die zijn kloek gestel ondermijnde. Met heldhaftig geduld heeft de brave man zijn lijden gedragen, in volle onderworpenheid aan Gods wil. Hij was een voorbeeld van plichtsbetrachting en zwaar getroffen na een pijnlijke operatie. stond hij ook in moeilijke omstandigheden weer in de bres, te midden van zijn werkmakers. Alleen voor vrouw en kind leefde hij zichzelf daarbij vergetend. Hij was de zachtheid en de goedheid zelf, steeds bekommerd om mensen plezier te doen en altijd vriendelijk; zijn woord was wijs en overwogen en hij was de stut van zijn familie. Hij diende God in eenvoud, zijn evenmens beminde hij metterdaad. Daarom vertrouwen wij dat de Rechtvaardige God zijn trouwe dienaar naar werken zal belonen.

Teergeliefde echtgenote en duurzame Odette, het leven is voor mij niet altijd mild geweest maar door uw liefde en genegenheid hebt gij mij onzegglijk veel geluk geschonken. Ik wilde verder voor U leven en werken, maar God heeft er anders over beslist. Nooit kan ik U genoegzaam danken voor al uw zorgen. Ik zal God bidden dat hij U bescherme en gelukkig make in dit leven. Troost U bij de gedachte dat wij eens elkander weerzien voor altijd.

Duurbare vader, ook voor u zal de slag zeer zwaar zijn, maar gedenk dat de Heer zalft waar hij slaat. Beminde broeders en familieleden, heb dank voor al wat Gij voor mij hebt gedaan, draag uwe genegenheid voor mij nu over op mijn diepbeproefde vader, echtgenote en kind. wees hun troost en hulp in de moeilijkheden van dit leven.

Beste vrienden, gedenk mijner vooral in uwe gebeden en bewaar het aandenken aan uw trouwe vriend. Tot weerziens hiernamaals in het eeuwige geluk.

Jezus, Maria, Jozef

(7 j. 7 x 40 d. afl.).

Mevrouw  
Maurice HOEBEKE, geboren Madeleine DE BLEECKERE,

Mejuffre Odette HOEBEKE,

De Heer Charles HOEBEKE-(†SLOTS)

De Heer en Mevr. Edg. HOEBEKE-VANDERHAUWAERT  
en zoon,

De Heer en Mevrouw Marcel HOEBEKE-DE BLEECKER  
en kinderen,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Julia HOEBEKE,

De familiën  
HOEBEKE, SLOTS, DE BLEECKERE en MESSIAEN.

Bedanken voor uw welwillende blijken  
van deelneming en gebeden.