

« Kortstondig als het gras  
zijn de dagen van de mens  
ze bloeien open als bloemen op het veld :  
ze verwelken, ze verdwijnen  
en weldra spreekt niemand erover ».

Psalm 102

†

WIL BIDDEND GEDENKEN DE ZIEL VAN

DE HEER

**Michel, Germain HOEBEKE**

zoon van wijlen

**Amedé Hoebeke en van Maria Brusselman.**

Geboren te Elst op 5 maart 1943 en na een langdurige ziekte overleden in de kliniek St-Elisabeth te Zottegem op 3 juni 1984, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene sportieve verenigingen in de gemeente.

Op de dag des Heren, vlak na de Hoogmis, verwisselde deze jonge man tijd met eeuwigheid. Gelukkig dat voor een touwe christen het leven niet ophoudt bij de aardse dood.

Voor « Maintje » kwam de dood niet als een dief in de nacht, wel na een langdurige ziekte. Met zijn optimistische ziel bleef hij hopen op beterschap. Wat we de laatste maanden heimelijk vreesden is harde werke-

lijkheid geworden, de onverbiddelijke ziekte haalde de bovenhand. Ontroerd staan we met de familie opnieuw stil bij hun gestorven familielid. Dit afsterven is als een nieuwe slag die oude wonden opent en het hart opnieuw verwondt. Echter niet zonder hoop. Ook deze jonkman was een goede boodschapper voor thuis, stond gratis in dienst van onze vele sportieve verenigingen en bleef werkzaam langer dan wel goed voor zijn prima verzorging in St-Elisabeth.

God, die vergeving schenkt en het heil van de mens wilt, wij smeken uw goedertierenheid dat Gij de ziel van uw dienaar, die uit deze wereld is heengegaan, door de voorspraak van onze Hemelmoeder en van al uw heiligen, deelname aan de eeuwige zaligheid wil schenken.

Geliefde Moeder, dierbare broer, zusters, schoonbroers, familieleden, vrienden en goede geburen, op de goede Vader is onze uiteindelijke hoop gevestigd. Hij draagt zorg voor zijn getrouwen tot op de dag we allen samen onafscheidbaar zullen genieten van Gods Liefde. Daarom vraag ik uw gebed vooral in de Zondagsmis. God belooft zijn getrouwen.

H. Hart van Jezus, wij vertrouwen op U.

De families HOEBEKE en BRUSSELMAN,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deeneming en danken U.

Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel