

Kom, trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van uw Heer.



**DIT AANDENKEN WEKKE ONS OP TOT EEN
VURIG GEBED VOOR
MEVROUW**

ODILE HOEBEKE

weduwe van de Heer
Georges BERTOUIL

Zij werd geboren te St. Maria-Oudenhove op 13 oktober 1892 en ontsliep zacht in de Heer in de St. Elisabethskliniek te Zottegem op 15 mei 1970, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervens-
uur.

Bestuurslid van de Kristene Bond der gepensioneerden.

Het was een verrassende slag op ons hart, toen ons plots het ergste werd gemeld : Moeder is dood.

Moeder was zij in de rijke betekenis van het woord. Zij was een door en door goed mens, zachtmoedig en vol toewijding. Zij hield van het leven, van de natuur, van de zon, van de mensen.

Tegenover God stond zij met schroomvolle en tedere liefde. Zij ging nooit groot op eigen verdiensten maar nederig en kinderlijk vertrouwde zij op Gods vaderlijke barmhartigheid. Daarom bad zij veel en was zij telkens blij als zij Kristus kon ontmoeten in de communie.

Alhoewel treurnis ligt om het heengaan van een edel mens, willen wij God danken voor dat voorbeeld van diep en vast geloof, dat zij uitte in een plichtbewuste deelname aan alle goede werken, waar zij kon aan meehelpen.

In haar aardse leven is zij stichtend voorgegaan, nu gaat zij ons voor in de eeuwigheid. Onze dierbaren verlaten ons niet, zij wachten tot wij volgen. In deze hoop zullen wij ons allen troosten.

De families HOEBEKE-BERTOUIL,

DANKEN U oprecht voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Nederbrakel