

De Heilige Wil van God geschiede !

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

**PETRUS HOEBEKE**

echtgenoot van Mevrouw

**ANNA VAN DE WIELE**

Geboren te St-Goriks-Oudenhove, den 26 Juni 1892  
en aldaar godvruchtig overleden den 12 April 1945,  
Versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden  
Lid van den Bond van het H. Hart en de Confrerie  
der H. Barbara.



Gelukkig die de uur van zijne dood vóór oogen  
heeft ; zij sterven immers niet onbereid die  
altijd het gedacht hebben dat zij sterven zullen.  
In mijn beproevingen heb ik den Heer aan-  
roepen, smekend heb ik mijne handen tot Hem  
geheven en ik ben in mijne hoop niet bedrogen  
geweest. P.S.S.XX. 13

Wij houden voor gelukkig dezen die veel ge-  
leden hebben naar het voorbeeld van onzen  
Zaligmaker, de Heer is immers bermhertig en  
bij Hem is overvloedige verlossing.

Duurbare Echtgenoot en Kinderen, hebt dank  
voor uwe genegenheid en goede zorgen, dat de  
Heer het u vergelde. Moge het eeuwig geluk  
ons allen hierboven eens wederom vereenigen  
om nooit meer te scheiden. Weest mij indachtig  
in uwe gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust. (300 d. afl.)

Mevrouw Petrus HOEBEKE, geboren Anna  
VAN DE WIELE ;

Mijnheer Valère HOEBEKE ;

Mijnheer Julien HOEBEKE ;

Mijnheer Marcel HOEBEKE ;

De Familiën HOEBEKE, VAN DE WIELE,  
VAN DE CASTEELE en TEERLINCK,



danken U van harte voor de betoonde

blijken van deelneming in hunnen rouw.



Dr. Oct.Schautteet-De Keyser, Sottegem P-C 2154.