

De dood is goed, die het leven niet wegneemt,
maar in een beter verandert. (H. Ambr.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

PETRUS HOEBEKE

echtgenoot van Mevr. Maria-Catharina SCHAMP
Geboren te Elst de 14 Januari 1886 en er god-
vruchtig in de Heer ontslapen de
22 November 1953.

Bediend van de H.H. Sacramenten.

Hij was lid van de Confrerie van 't H. Hart.

Zalig is de mens, die de beproeving met ver-
duldigheid verdraagt, want omwille van de be-
proeving zal hij de kroon des levens ontvangen.
(Jac, 1,5)

De achtbare overledene, was een goede echt-
genoot en een bezorgde vader, werkzaam en
eerlijk, goedgehartig en dienstvaardig, bekommerd
om het geluk en het welvaren van zijn kinderen.

Met volledige overgave aan Gods H. Wil heeft
hij zijn slepende ziekte gedragen, overtuigd als
hij was, dat lijden louterert en de mens opvoert
naar het eeuwig geluk.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, gij waart mij allen dierbaar, hoe graag had
ik nog een tijd bij U willen blijven; de Heer ech-
ter heeft er anders over beschikt, buigt het hoofd
voor zijn eeuwigde raadsbesluiten, bidt voor mij
en leeft als goede christenen, dan zien we eens
elkaar terug hierboven om nimmer te scheiden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)



De familiën HOEBEKE, SCHAMP
DE GRAUW en JOOS.

Danken U om Uw kristelijke
deelneming en gebeden.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst