

Onder de schaduw van het Kruis wil ik rusten en hopen.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mijnheer René HOEBEKE

echtgenoot van

Mevrouw Julia Reynaert,

geboren te Sint Maria-Horebeke, de 25 januari 1895,
en godvruchtig overleden te Oudenaarde,
de 10 november 1958.

Bediend met de HH. Sacramenten van de zieken.

Lid van de Bond van het H. Hart
en van de Confrerie van de H. Amelberga.

Heden leeft de mens en morgen is hij niet meer.

(Nav.)

Zalig die zijn stervensuur voor ogen houdt, want op het uur dat men het minst vermoedt zal de Zoon des mensen komen.

De dood is beter dan een bitter leven, en de eeuwige rust beter dan een aanhoudende kwelling. (Eccl.)

De duurzame afgestorvene was een noeste werker van jongs af, ontzag zich geen moeite om een bekwaam vakman te worden, en bleef de onvermoeibare zorgver voor zijn gezin tot zijn laatste levensdagen.

Bemide echtgenote, kinderen en familie, hebt dank voor uwe goede zorgen en genegenheid. Blijft elkaar behulpzaam en genegen. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

Ename -- Em. Vander Stuyft-Taverniers

Diepgevoelig aan uw bliken van christelijke deelneming,
betuigen wij U onzen innigen dank.

Mevrouw René HOEBEKE, geboren Julia REYNAERT,

zijn echtgenote:

Mijnheer Marc HOEBEKE:

Mijnheer Jozef HOEBEKE,

zijn kinderen:

De families HOEBEKE, REYNAERT, BORDEAUD'HUI en DE POTTER.