

Geloofd zij Jezus Kristus! Amen.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

RENÉ HOEBEKE

echtgenoot van Mevrouw

Maria DE TEMMERMAN,

geboren te Nederbrakel de 27 oktober 1895 en  
er godvruchtig overleden de 4 december 1987,  
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Men kan het een wonder toeval, men kan het ook een gunst en beloning noemen voor een mijnarbeider te mogen naar de hemel gaan op het feest van de H. Barbara. De mens wikt maar God beschikt. Ingeschreven voor het feest met zijn vrienden hier in het tijdelijke is hij voor zijn hemelse beloning geroepen geworden.

De duurzame overledene is een verdienstelijk man geweest. Met woord en daad is hij steeds durven uitkomen voor zijn geloof. Zo lang zijn krachten en gezondheid het toelieten heeft hij de vlag onzer mijnwerkersgilde gedragen in alle omstandigheden; en wie een vlag draagt, draagt een gedacht, een overtuiging. Hij heeft de kant van God gekozen in zijn leven; daarom zal zijn loon groot zijn in de eeuwigheid.

Duurbare echtgenote, kinderen, familieleden, mijn afsterven is wel plots geschied, en daardoor een oorzaak geworden van onvoorziene droefheid. Buigen we neer voor Gods ondoorgrondbare raadsbesluiten. Misschien heeft onze goede Heilige Barbara wel gezegd: kom vriend nu wordt het tijd voor het loon dat gij verdient. Ik dank U allen voor de welgemeende genegenheid waarmee ge me steeds omringd hebt. Ik heb in liefde voor u gewerkt, blijft mij allen eendrachtig ook in liefde gedenken in uw gebeden, en blijft vooral ijveren voor de kant van

God voor wie ik zo lange jaren de vlag heb  
gedragen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De families HOEBEKE, VAN DER BE-  
KEN, SADOIN, DE TEMMERMAN en  
HAESEBROECK,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van kristelijke deel-  
neming en danken U.