

Vroeg voleind, heeft hij vele jaren bereikt, want zijn ziel was de Heer welgevallig en daarom nam Hij hem ijlings uit het kwaad. (Wijsheid).



TER VROME NAGEDACHTENIS VAN
SOLDAAT

Roger-Victor HOEBEKE

Zoon de de Heer en Mevrouw

Albert HOEBEKE-DE CLERCQ

geboren te Opbrakel op 7 september 1950 en na een smartelijk verkeersongeval overleden te Erkeln Kreis Hoxter (Duitsland), op 22 augustus 1969, "in extremis,, gezalfd met de H. Olie.

In de vervulling van zijn opdracht, ver van zijn heimat, heeft een noodlottig ongeval deze jongeman onmeedogend geveld.

Hard is de slag, maar zalvend de troost, dat Roger een liefdevolle en dankbare zoon was en een verkleefde broeder, die met heel de toewijding van zijn jeugdig gemoed niets anders betrachtte dan zijn ouders en zijn verwanten gelukkig te maken.

Hij was een diep-christelijke jongen, wiens godsdienstige overtuiging met zijn persoon was vergroeid. Stilweg, zonder woorden maar met zijn ganse houding beleed hij zijn christen-zijn, zowel thuis als onder zijn vrienden in de kazerne. Wij verliezen in hem een genegen trouwe vriend, een eenvoudige dienstvaardige makker met een eerlijk en rechtschapen karakter.

Goede vader en lieve moeder, broer en schoonzuster, ik dank u om de goede thuis, die ik bij u had en waar ik, zo ver van huis, steeds naar verlangde. Nu heb ik bij God een nog betere thuis gevonden, een thuis waar alle mensen naar hunkeren en waar ik u allen verwacht.

Bidt voor mijn zielezaligheid en de Heer geve u zijn kracht om moedig de weg van het leven te gaan.

De families HOEBEKE, DE CLERCQ, DE CUBBER en DE WOLF,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw en danken U.



FOTODRUK J. DE VLEESCHOUWER