

De Heer doet altijd zijn woord gestand
verdruken verschaft Hij recht,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bewaart al wie Hem bemint.

Ps. 146



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

VALERE HOEBEKE

weduwnaar van

Maria-Germaine VAN BREUSEGEM

Oudstrijder 1940-1945

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove op
31 mei 1916 en godvruchtig overleden in
het A.Z. te Gent op 12 november 1981,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken

Niet zoveel mensen hebben gedurende hun
leven zoveel te kampen gehad met licha-
melijk lijden welke noodzakelijkerwijze
moreel lijden meebrengt, als onze dierbare
overledene. Toch kende hij de vreugden
van het leven, hield van het leven, bleef
sterk en kon een hoge ouderdom bereiken,
zeker mede door de goede zorgen die hij
bij zijn broer en schoonzusters mocht on-
dervinden, dank zij de taak die hem aan
het hart lag, te zorgen voor zijn moeder.

Amper enkele jaren geleden is zijn
toegewijde levensgezellin en enkele maan-
den geleden zijn geliefde broeder hem voor-
gegaan naar de Heer. Wat zo innig ver-
bonden leefde kon niet gescheiden blijven,
Hij moest terug zijn bij deze die tijdens
zijn leven hem zo genegen en onvermoei-
baar geholpen en aangemoedigd hadden.

«Die mijn volgeling wil zijn moet mijn
kruis kunnen dragen» zegt de Heer, maar
tevens spreekt Hij aanmoedigende woorden
uit : «Komt allen tot mij die uitgeput zijt
en onder lasten gebukt gaat, en ik zal U
troost en verlichting schenken. Wij willer
bidden voor onze dierbaren die lief en leed
gedeeld hebben opdat zij nu inderdaad bij
de Heer gelukkig mogen zijn in een nieu-
we wereld waar geen pijn, geen angst, geen
lijden of dood meer zijn.

Dierbare moeder, broeder en schoonzusters
dank voor uw bekommernis en hulp. Beste
familieleden en vrienden, in gebed en ge-
loof heb ik veel troost gevonden. Gedenk
mij dan verder in uw oprechte gebeden.
Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede
ruste.

De families HOEBEKE, VAN DE WIELE,
VAN BREUSEGEM en REMY,

danken U voor de blijken van deelneming.