



De Volle Goedheid van de Heer
werd gegeven aan

MIJNHEER

VICTOR-JOZEF HOEBEKE

weduwnaar van Mevrouw

MARIA - CELINA DE TEMMERMAN

geboren te Nederbrakel op 19 mei 1888 en zacht
teruggekeerd naar zijn Schepper te Oprakel, op
13 decembe. 1966, gesterkt met het Sakrament
van de zieken.

Dienstbaarheid en goedheid, gesteund op een
mannelijke vroomheid, waren de eigenschappen
van hem, die onze geliefde vader en vriend was.
De maandenlange seizoenarbeid, in de harde tijd,
heeft hij volbracht om zijn geliefden te dienen
en voor hen zijn goedheid tastbaar te maken.
Zijn goedheid voor allen die rond hem leefden,
zal elkeen met eerbied loven. Jarenlang heeft
hij de last van het alleen-zijn gedragen, omdat
hij niemand tot last wilde zijn, hij, die geheel
zijn leven ten dienste was geweest, zoals de Heer,
Die gekomen was, niet om gediend te worden,
maar om te dienen. Met Hem was vader een ver-
trouwde vriend geworden in zijn trouwe maan-
delijkse Bonds-ontmoetingen. Die Vriendschap is
nu tot haar volle grootheid gekomen in de hemel-
se Ontmoeting.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, en allen die mij dierbaar en genegen
waart, dient elkaar en de Heer in goedheid en
leeft zo gelukkig tot aan ons blij weerzien.

21



De families HOEBEKE, DE TEMMERMAN, VAN
DER BEKEN en ROELAND,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U

Druk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel