

«Zou ik dan niet begaan zijn met de mensen?»

(Boek Jona 4, 11.)

Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
bewaar in uw Naam

DE HEER

WILLY HOEBEKE

echtgenoot van mevrouw

MARIA VAN BOSSUYT

geboren te Denderhoutem op 13 januari 1928
en na een langdurige ziekte overleden in het
Akademisch Ziekenhuis te Gent
op 29 augustus 1986,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families :

HOEBEKE, VAN BOSSUYT, BOON en
SOETINCK,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Het leven is een strijd. Wij weten dat en nemen de uitdaging aan. Moelijkheden? Problemen? Wij lossen die wel op. Wij zijn jong en sterk, wij weten van aanpakken en zijn niet bang de handen uit de mouwen te steken... tot plots alles anders wordt.

In de volle kracht van zijn leven nog wordt Willy door een hartkwaal getroffen. Dat is nu zo wat dertien jaar terug. De wil is er nog wel om zijn beroepsbezigheden verder uit te oefenen, plannen in overvloed... maar je ziet ze een na een verdampen in het niet. Je mist de nodige kracht om door te zetten. Het wordt niet meer zoals vroeger. Nooit meer! Integendeel. Het wordt een lange weg; een lijdenstocht tussen vrees en hoop, tussen berusting en opstandigheid. Er zijn momenten dat God vraagt: «Is er wel reden om zo nijdig te zijn?» (Jona, 4, 4.) Er zijn dan ook ogenblikken, dat wij zeggen: «Er zijn nog blijde dagen in het leven. «Je ervaart de weldoende kracht van echtgenote en kinderen, en van andere mensen. Er is wel altijd iemand die als een Simon van Cyrene je kruis helpt dragen.

Nu de strijd gestreden is, richten wij onze ogen op Jezus, die voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven is, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Begraf. : De Rycke - Tel. 21 54 21

Druk. Van Damme-Ottoy