

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven ». (Joh. 11, 25)

†

GEDENK MET EEN VROOM GEBED

DE HEER

Albert, Leopold HOECKMAN

echtgenoot van Mevrouw **GABRIELLE LUST**,

geboren te Zegelsem op 24 september
1915 en kortstondig, maar in diep ge-
loof voorbereid, overleden te Brakel-
Opbrakel op 31 juli 1979,
gezalfd met het H. Oliesel.
Hij was lid van de Bond van het H.
Hart en van de Bond Gepensioneerden.

Hij was een goed en gelukkig man die
diep geloofde in de goedheid van God en de
goedheid van de mensen. Hijzelf heeft veel
mensen gelukkig gemaakt in zijn al te kort
leven, doch vooral zijn vrouw waarvan hij
hield met een onverborgten warmte en teder-
heid; en zijn zoon, zijn dochter en schoon-
zoon, en de twee « kleintjes ». Nu maakt
God hem gelukkig met een Vaderlijke waar-
van hijzelf zijn hele leven een voorbeeld is
geweest.

De pijn in ons hart is zeer diep. Zijn dood
overviel ons zo plots, alhoewel hijzelf en
wij allemaal er sinds langere tijd op voorbe-
reid waren. Inderdaad, zijn hart was zeer
zwak, doch het beminde zo sterk dat we
het moeilijk konden geloven. Het stemt ons
tot diepe dankbaarheid. De dankbaarheid waar-

mee hijzelf elke dag, « nog een dag samen
met ons moe », welbewust uit Gods handen
ontving. De dankbare vreugde om dit samen-
zijn was gelouterd door zijn ziekte die hem
tamelijk jong overviel. Nochtans gaf hij met
vreugde zijn enige zoon aan de Heer en aan
de Kerk als dominikaan-priester. En het was
met vreugde dat hij zijn enige dochter ge-
lukkig wist met haar man en twee kleine
meisjes, zijn kleinkinderen waarvan hij dol-
veel hield. Het was een alomvattende vreug-
de die zelfs opmerkelijk sterker werd naar
het einde toe, en dit is een grote troost voor
ons. Hij stierf op een hoogtepunt dat alleen
diegenen kunnen begrijpen die hem van zeer
nabij kenden.

Bij velen, en speciaal bij zijn oudste zus-
ter en zijn vrienden, laat hij een grote leem-
te na. Wij zullen zijn wijsheid, zijn kalmte,
zijn humor en zijn raad missen. Maar hij
was een man van geloof en gebed, en ook
wij geloven dat hij leeft! Hij leeft in de
Heer, en hij leeft voort in ons.

Vader, wij danken U, en wij danken God
voor U. Vader, bid voor ons.

Namis : zondag 16 september om 9 u. 30.

De families HOECKMAN, LUST, CAUS,
SCHIETECATTE,

zijn erkentelijk voor uw blijken van kris-
telijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel