

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.



Gedenk in uw gebed de ziel van

MEVROUW

Anna HOECKMAN

weduwe van de heer

Robert DE VLEESCHOUWER

geboren te Zegelsem, de 13 januari 1902 en godvruchtig overleden de 10 maart 1971, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen «In Articulo Mortis».

Moeder, nu gij van ons zijt heengegaan, komt het beeld, van wat gij in ons leven betekend hebt, ons nog scherper voor de geest. Gij waart een door en door kristelijke vrouw. In uw godsvertrouwen vindt gij telkens opnieuw de moed en de steun, om door alle moeilijkheden van het leven heen, u te blijven inzetten voor het geluk van uw gezin. Tot op het laatste ogenblik van uw leven bleeft gij bezorgd om de uwen.

Vredig en zacht, zoals gij altijd geweest zijt, zijt gij van ons heengegaan. Gij waart immers bereid. Uw grote bekommernis was altijd geweest Gods wil te volbrengen. Over de diepe smart van deze scheiding heen, danken wij de Heer voor al het goede dat Hij ons, langs moeder om, heeft meegegeven.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik was toch nog zo graag bij u gebleven. Ik

dank u voor de liefde en de genegenheid die ik altijd van u mocht ondervinden. Zij zijn mij altijd een diepe vreugde geweest en een troost, vooral na de dood van vader. Vergeet ons niet in uw gebeden, zo blijven wij in de Heer nog inniger met elkaar verbonden.

Familieleden, vrienden en gij allen die mijn ziekte wat draaglijker hebt gemaakt, ik blijf u dankbaar voor wat gij voor mij hebt betekend. Bid voor mij : Tot weerziens.

Heer en Mevrouw Albert DE VLEESCHOUWER-DE RUYVER en kinderen,

Heer en Mevrouw Julien DE VLEESCHOUWER-WITTEBROODT en kinderen,

Heer en Mevrouw André DE VLEESCHOUWER-GOESSENS en kinderen,

Heer en Mevrouw Frans DE VLEESCHOUWER-HOEBEKE en kinderen.

De families HOECKMAN, DE VLEESCHOUWER, DE VOS en DE VOS,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Schautteet & Zoon, Zottegem