

Het is zoet te sterven, als men wel geleerd heeft.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**CAMILLA HOECKMAN**

weduwe van Mijnheer

**VICTOR GABRIËLS**

geboren te Zegelsem de 13 December 1868 en god-  
vruchtig overleden in de kliniek te Ronse, de 4 Mei 1947  
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden  
en de Pauselijke zegen.

Zij was een moeder vol voorzichtigheid en kloeken  
moed, een godvreezende en werkzame vrouw, minzaam  
in hare gesprekken, vriendelijk jegens eenieder.

Ziekelijk sedert langen tijd, verdroeg zij hare kwel-  
lingen en lijden met eene voorbeeldige onderwerping  
aan Gods wil, wetende dat, wie met Jezus lijd, met  
Hem zich ook eens zal verblijden in de Hemel.

Zij vreesde de dood niet, want zij wist dat de dood  
der rechtvaardigen kostbaar is in Gods oogen, voor de  
deugdzaam en verlossing in hunner ellenden en de  
overgang tot de eeuwige vreugden des Hemels.

Zij was de troost en de vreugde harer kinderen; deze  
kenden en smaakten de uitgestrektheid harer goedheid  
en liefde en trachten dan ook door zorgen en toewijding  
de smarten harer langdurige ziekte te verzachten.

Bemide kinderen en klein kinderen vaartwel. Ik  
verlaat u maar mijn hart blijft bij u. Dank voor uwe  
zorgen, gij vooral mijn goede Clara.

Bid veel voor mij, bijzonderlijk mijn zoon en doch-  
ter die u aan het kloosterleven hebt toegewijd, blijft mij  
indachtig in uw dagelijksche gebeden en H. Communien.

Zoet Hart van Maria, weest mijn heil.

R. I. P.

*Om uwe deelneming in de rouw danken wij U hartelijk.  
De families HOECKMAN-GABRIËLS en kinderen.*

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.