

In zulk een spoedig afsterven, werpen wij ten  
Hemel: het heilig anker der hoop. (Bossuet)



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## Leopold HOECKMAN

Weduwnaar van Mevrouw Martha LUST  
geboren te Zegelsem de 18 September 1899,  
en haastig overleden in de kliniek te Oprakel,  
de 2 Januari 1933.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Ik heb rondgezien en geen hulpmiddelen gevonden. Alles is geschied gelijk het de Heer behaagde. Zijn H. Naam zij gezegend. (Job. 7)

De achtbare overledene, wiens spoedig heengaan ons treft, was 'n goedhartig en gediensstig man, die door gans zijn omgeving geacht werd en bemind.

Van jongs af in de vrees des Heren opgebracht, bleef hij zijn geloof getrouw en volbracht met overtuiging zijn christelijke plichten.

In kwellingen en beproevingen heeft hij steeds met volle onderwerping de H. Wil des Heren aanvaard, overtuigd als hij was, dat lijden louter en de mens opvoert naar het eeuwig geluk.

Beminde bloedverwanten, ik dank U voor uw genegenheid en de goede zorgen met dewelke gij mij omringd hebt, thans zeg ik U vaarwel en tot weerziens, blijft mij indachtig in uw gebeden en goede werken.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)



De familiën HOECKMAN, CAUS,  
LUST en SCHIETECATTE ;

Danken U om Uw christelijke deelne-  
ming en gebeden.