

**VADER VERLOOR DE LAATSTE STRIID
EN GING VREDIG NAAR DE EEUWIGHEID.**

Gedenk met een vroom gebed

DE HEER

MARCEL HOEKMAN

echtgenoot van Mevrouw Denise Vande Velde

geboren te Bevere op 14 augustus 1937 en na een pijnlijke ziekte overleden te Oudenaarde op zondag 9 augustus 1987, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Hij was de geliefde ondervoorzitter van de Schuttersmaatschappij "Moregem Zwart"

Het is volbracht. Vader is niet meer. Marcel is moegestreden, en hij is vredig te ruste gegaan. Nog kunnen we niet geloven dat het werkelijk zo is. Hij, die in dit leven geen moment rust heeft gezocht, mag nu in eeuwigheid het moede hoofd laten rusten. Alle lief en leed van dit leven is ook aan hem voltrokken. Afscheid nemen is met dankbaar hart meedragen al wat waard is niet te worden vergeten. De gedachte dat Marcel niet eens 50 jaar mocht worden, stemt ons, die hem innig liefhadden, enigzins verbitterd. Maar de mens wikt, en God beschikt. We leggen ons gelovig bij dit afscheid neer, ons hart vol tranen, maar met de troost dat vader uit zijn onmenselijk lijden is verlost en nu eindelijk vrede kent.

Hij was een goede, trouwe huisvader die leefde en werkte voor zijn gezin. Hij was een vredevol, onverstoorbaar optimist met een groot hart. Zijn leven lang was één volgehouden spanning voor al wie hem dierbaar waren. Hij was moedig, want de lasten van een groot gezin zomaar op je schouders laden is de zwakkeling niet gevegen.

Amper een paar maanden geleden zagen we een blij, levenslustige Marcel met volle teugen genieten bij het huwelijksfeest van zijn geliefde dochter. Nu is hij rustig geworden, en wij, wij knielen berustend neer. Want hoe moedig hij ook streed tegen het onvermijdelijke, tenslotte moest ook Marcel buigen. Zijn ontelbare vrienden zullen hem blijven gedenken omwille van zijn vriendelijkheid en aangename omgang. Nu is zijn taak volbracht. Hij ruste in vrede.

Lieve echtgenote en kinderen, heb dank voor jullie grenzeloze inzet voor mij en voor moeder. Over de dood heen blijf ik dicht bij jullie.

Dag lieve moeder, ik blijf je als kind steeds dankbaar. Eens zien we elkaar weer.

Lieve kinderen, ik heb geprobeerd mijn best te doen voor jullie allen zonder onderscheid. Ik dank jullie voor je voortdurende aanwezigheid en trouwe steun, ook en vooral toen het afscheid naderbij kwam. Jullie waren mijn grote vreugde en diepste troost in mijn lijdensjaren. Blijf moeder steunen in de zware dagen die haar wachten.

Dierbare vrienden en kennissen, veel woorden kon ik niet meer tot u spreken. Maar ik was gelukkig als ik bij u kon zijn en dank jullie voor alles. God, schenk hem Eeuwig Licht en Tijdeloze Rust.

Mevrouw Denise VANDE VELDE en kinderen,

De families Hoekman, Vande Velde, De Wolf, Van Assche, Van Poucke, De Pottere, De Clercq en Soestronck

danken U voor de blijken van genegenheid.

Namis : zaterdag 5 september 1987 om 18 uur.

Rouwleiding P. Van Parijs - Lindestraat 93 - Petegem
Drukk. Lelieur-Van Lancker - Lindestraat 5b - Petegem