

« Komt gezegenden van mijn Vader en
ontvangt het Rijk dat voor U gereed is.
(Mt 25, 34)

+

Dankbaar aandenken aan

Mejuffrouw

Maria, Martha HOECKMAN

Geboren te Zegelsem op 11 november
1900 en na een leven vol toewijding
godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel
op 6 oktober 1984, gesterkt door de
HH. Sakramenten en de Apostolische
Zegen.

Het lange leven van deze christene vrouw
was ons een zegen.

Wij begeleiden tante Martha met de
woorden uit de lofzang «Niemand leeft
voor zichzelf, niemand sterft voor zich-
zelf». Deze woorden zijn zo waar ge-
worden voor haar, tegelijk Maria en
Martha uit het Evangelie. Zij leefde van
uit God inderdaad alleen voor de ande-
ren en is nu voor God gestorven met
Wie zij zal leven in eeuwigheid. Zij
geloofde zeer diep in Gods Vaderlijke
liefde die aan haar liefde vorm heeft
gegeven, een heel leven lang. Oudste
dochter in een groot gezin heeft ze

vroeg huiselijke zorgen moederlijk over-
al en altijd gedeeld. Ze was rechthout,
kranig in lief en leed; mild en dank-
baar om zorg en bezoeken.

Heer herinner U allen die gestorven zijn
oordeel hen en spreek hen vrij
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij!

Maria-Martha neemt afscheid van haar
broer, zuster, schoonzuster, vele neven
en nichten, achterneven en achternichten,
maar dan meest speciaal van haar
schoonzuster Justine, met wie ze zoveel
vreugde en leed heeft gedeeld en die
haar liefdevol een schone oude dag heeft
gegeven. Vaart ook wel niet Martine
en familie, mijn neef Pater Remi. «Jullie
waren mijn gezin»! God zegene jullie
tot zegen van vele vrienden.

O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans,
bid voor ons!

*De families HOECKMAN en CAUS,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelname.*

*Druk. Devleeschouwer-Hoste, Brakel
Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel*