



Groot in haar eenvoud
edel in haar liefde
schoon in haar vriendschap
zo gedenken wij

ZUSTER ATHANASIA

(Mejuffrouw Julia HOEGAERTS)
van de Zusters van Sint-Franciscus
van Opbrakel.

De Eerwaarde Heer Directeur,
De Algemeen Overste,
en de Zusters van Sint-Franciscus,
De families HOEGAERTS - KNYKENS,

danken u voor uw gebed
en medeleven.

Terwijl Zuster Athanasia samen met haar zustergemeenschap van Olsene de komst van de Geest met Pinksteren verbeide, werd zij door die Geest van Leven gedragen naar de Heer aan wie zij haar leven had geschonken.

Zij gaf zich aan de Heer in volle overgave. Harde en zware arbeid was voor haar een vorm om zich zonder berekening te geven.

Hoeveel tijd van haar leven heeft zij niet vertoelt in het huis van de Heer : van kloosterkapel tot parochiekerk. Zij was de stille dienstmaagd die zonder op te vallen alles klaar zette voor een verzorgde liturgie.

Zij voelde zich thuis in Gods huis. Met de jaren bleef ze het doen met dezelfde eerbied en toewijding. Moedig nodigde ze ook de anderen uit die eerbied op te brengen voor Gods huis.

Trouw zocht ze kracht voor haar roeping in de sacramenten. Vooral de biecht en de eucharistie waren voor haar een bron van bezinning.

Zonder dat ze dat naar buiten toonde heeft ze gebeden voor de noden en zorgen van de mensen rondom haar. Wie haar wat toevertrouwde wist dat Zuster Athanasia zwijgen als een heilige plicht beschouwde. Biddend droeg ze de mensen in haar hart.

Menselijk en moedig ging ze de korte maar zware weg van lijden en ziekte. Ze was dankbaar dat ze ook in die moeilijke momenten de aanwezigheid van haar gemeenschap en vertrouwde wereld mocht bewaren.

Met het schone Pinksterlied durven we bidden : "dat de Geest die Zuster Athanasia verblijde en bevrijde, haar nu aan 't einde naar huis geleide."

Rouwv. Van De Vyver, Zulte
Druk. Lynco, Olsene,