

De dood der rechtvaardigen is het einde van hun beproeving. Zij is de hoogste overwinning, want zij is de poort van het Eeuwig Leven.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Victor HOLDERBEKE

Echtgenoot van

Mevrouw Clementine Soetens

geboren te Erwetegem, de 19 April 1881 en godvruchtig overleden te Opbrakel, de 2 October 1951 voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

*Lid van den Bond van het H. Hart
en de Voortplanting des Geloofs.*

Gelukkig de mens die mag terugzien op een kristelijk leven want in het licht van de dood is al het overige slechts ijdelheid. Alleen wat men gedaan heeft om de wil van God te volbrengen behoudt in eeuwigheid zijn waarde.

Als ware rechtvaardige heeft hij geleefd. Zijn geloof was geen ijdel woord maar rechtsnoer voor zijn daden. Werkzaam en nauwgezet in het volbrengen van zijn plicht was zijn leven steeds gericht op het welzijn van de anderen. Daarom vond de dood, alhoewel onvoorziens, hem niet onvoorbereid.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, weent niet als degenen die geen hoop hebben. Houdt mijn gedachtenis in ere en vergeet me niet in uw gebeden. Ik blijf U in de Hemel beminnen zoals ik U op aarde liefhad.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

Uitg. Valère Lafort, Sinte Maria-Lierde.

De familie HOLDERBEKE,

De familie SOETENS,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.