

26-1-54

~~40-54~~

10-11-94

+

IN MEMORIAM

KATRIEN HOEREE

In het verkeer, waar je nochtans zo eigen mee was, werd je leven beëindigd.

Wij zullen de gedrevenheid, de totale inzet en de volledige toewijding waarmee je zaken en dingen aanpakte niet vergeten.

Meelopen was je stijl niet, je wilde altijd winnen.

Ook in moeilijke dagen bleef je fier en recht voor de vuist.

Waarden die voor jou belangrijk waren zag je OPTIMAAL : trouw, liefde voor kinderen, mensen helpen en bijstaan, genieten van het leven... gewoon.

Als tiener, atlete, later als zakenvrouw en echtgenote wist je aan moeilijkheden en problemen een positieve wending te geven, geholpen door een eigen charisma en je charme.

Je stelde orde op zaken met die kenmerkende nauwkeurigheid, rechtlijnig, zonder pardon.

Katrien, wij zullen je missen op de bres, in de 1ste linie.

Wij zullen je kwinkslagen missen, je warm hart en vooral je mooie glimlach.

Wij wenen om je heengaan, rust in vrede.

"BEWAART U DIT AANDENKEN ALS
HERINNERING AAN EEN BIJZONDERE VROUW".

Druk. Vanderhaegen, Kruishoutem
Mortuarium Sint-Franciscus - Opbrakel

