

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust en dat het eeuwig licht hem verschijne. Dat hij ruste in vrede. Amen.

( off. van de overledenen )



BID VOOR DE ZIELERUST VAN MIJNHEER

**ALBERT HOFMAN**

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

**MARIE-CELESTA VERBRUGGEN**

Geboren te Oosterzele de 30 september 1900 en aldaar godvruchtig overleden de 25 februari 1960. Voorzien van de laatste H. H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

OUD-STRIJDER 1940 - 1945

Een goed man ging van ons heen, eenvoudig in de omgang, trouw in de vriendschap, oprecht en eerlijk in zijn zaken: zo kenden hem zijn talrijke vrienden en kennissen. Doch wie hem dichter mocht benaderen, ontdekte spoedig in hem de rijkdom van een voorbeeldig en teder echtgenoot, een huisvader als geen ander, bezorgd om het welzijn van de zijnen. God heeft hem in het opleggen der beproevingen niet gespaard: scherpe doornen van ziekte en lijden hebben zijn lichaam doorboord; doch alles verdroeg hij zo verduuldig en zonder klagen. Hij ontsliep zachtjes in de Heer, gans onderworpen aan Zijn H. Wil.

Duurbare echtgenote, smartvol valt u onze scheiding. Maar troost u: God slaat niet of Hij zal ook zalven. Hij is immers de Vader van al diegenen die op Hem vertrouwen. Dank voor uw genegenheid en talloze liefdezorgen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, eert en bemint uw lieve moeder en blijft uw vader in uw gebeden denken. Bij God blijf ik u beminnen en voor u bidden. Familieleiden en vrienden bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Mevrouw Albert Hofman-Verbruggen, zijn echtgenote  
Mijnheer en Mevrouw Henri Buyse-Hofman en kind,  
Mijnheer en Mevrouw Maurice Vermeulen-Hofman en kind,  
Mijnheer Julien Hofman en zijn verloofde,

De families Hofman, Verschuieren, Verbruggen, Van Bever,  
BEDANKEN.



Uitg. J. Hofman