



In dankbaarheid om wat zij voor ons betekend heeft, en diep bedroefd om haar heengaan gedenken wij

MEVROUW

Augusta HOFMAN

Echtgenote van de Heer Victor GOOSSENS

Geboren te Scheldewindeke op 2 november 1919
en godvruchtig overleden in het A.Z. St-Elisabeth te
Zottegem op 8 november 1994.
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Zij was een vrouw die vroeg haar ouders verloor en bij haar tante haar tweede thuis vond. Lang heeft zij voor de kinderen van haar broer gezorgd tot zij zelf pas op rijpere leeftijd haar eigen gezin opbouwde.

Zij was diep gelovig, want elke zondag was zij trouw aanwezig in de H. Mis en de Congregatie.

Maar dan sloeg de ziekte vijftien jaar geleden toe, acht jaar was zij half verlamd en vooral de laatste vijf jaar waren een zware opgave. Dank zij de beste zorgen van haar man en zoon overwon zij zelfs de laatste maanden een hartstilstand, maar de ziekte sloeg toch onverbiddeijk toe en zo is zij zacht en kalm van ons heengegaan, zoals een kaars die stil dooft.

Nu heeft zij bij God haar eeuwige rust gekregen en daarom durven wij dan ook voor haar bidden :
"Goede Vader, neem haar bij U op in het blijvend geluk van Uw hemels Vaderhuis".

Victor GOOSSENS

Herman GOOSSENS

De families

HOFMAN, GOOSSENS,
VAN der BRUGGEN en GOUBLomme
danken U voor uw bliken van medeleven in rouw
en gebed.

— Begr. Huis Den Tandt — Drukk. De Toren, Herzele. —