

Gelovig sterven is naar het woord van Jezus  
de hoop verwisselen voor de zekerheid  
« dat God liefde is en eeuwigheid ».



**GEDENK IN EEN VROOM GEBED  
DE HEER**

**Jules, Emmanuël, Arthur  
HOFMAN**

**echtgenoot van Mevrouw Rachel SCHEPENS**

geboren te Oosterzele op 21 november 1899  
en godvruchtig overleden te Gent op 25 juli  
1978, gesterkt door de heilige sacramenten  
der zieken.

Politiek gevangene.

Lid van de bond der gepensioneerden.

De uren van de dagen en de dagen van de  
jaren stromen als water door onze handen.  
Wij ervaren voortdurend dat gezondheid en  
ziekte, leven en dood zeer dicht bij elkander  
liggen! Maar de horizon van barmhartige  
liefde van God, van de Vader, die niemand  
vergeet die in het leven zijn best heeft  
gedaan, dat uitzicht geeft ons hoop en  
vertrouwen.

Menselijke levenswijsheid en een onverstoord  
kristelijke overtuiging waren opvallende ken-  
merken van onze dierbare overledene. Met  
zijn diepvoelend hart leefde hij «van onder  
zijn toren» intens mee met de gebeurtenissen  
van zijn dorp en parochie. In zijn ietwat  
schalkse, humoristische blik kon men zien  
dat hij zijn eigen kijk had over het wisse-  
lende leven van natuur en medemensen. Hij  
had oog voor alles wat schoon, goed en edel  
was. Het diepmenselijke beroerde hem steeds.

Het lijden is hem in zijn leven niet bespaard  
gebleven; maar de liefdevolle zorg van zijn  
beminde echtgenote, de diepgemeende ver-  
ering van kinderen en kleinkinderen en de  
genegenheid van familie en vele vrienden  
waren voor hem een sterke hulp en troost,  
naast zijn echte mannelijke vroomheid. Hij  
hield zoveel van allen. Men zal hem nu hard  
missen. Het is altijd pijnlijk een trouwe echt-  
genoot en lieve vader te verliezen. Moge de  
Heer hen allen sterkte en berusting geven in  
de moeilijke dagen na dit heengaan.

Duurbare Echtgenote, Kinderen, kleinkinderen  
en Familieleden, hebt dank voor uw nooit  
aflatende zorg en toewijding. Blijft Vader  
trouw in uw gebed en uw herinnering; toont  
daarin uw blijvende liefde voor mij.

Gedenk ook gij mij, de velen die mijn vrien-  
den waart!

**Mevrouw Jules Hofman,  
geboren Rachel Schepens,  
Heer en Mevrouw Raf Hofman - De Corte  
en kinderen,  
Heer en Mevrouw Lionel Hofman - Drecq,**

**De familie Hofman,  
De familie Schepens,  
De familie Verschueren,  
De familie Use,**

gevoelig voor uw blijk van deelneming  
in hun rouw, betuigen U hun innige  
dank.

---

Uitg. De Brauwer-De Mulder, Oosterzele