

Bedenk, hoe kort ons leven is ; maar hetgeen ik van U zal ontvangen kent geen einde.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER

## REMI HOFMAN

echtgenoot van mevrouw

**Angèle DE NAEYER**

Geboren te Bavegem op 1 september 1923 en godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth-ziekenhuis te Zottegem op 20 maart 1984, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Bestuurslid O.Z. Bavegem  
Lid van de Bond G.J.G. Bavegem  
Lid van verschillende godvruchtige  
Genootschappen

De dood van onze geliefde echtgenoot en vader heeft alom droefheid en verslagenheid verwekt bij allen die hem achtten en beminde. Wie zou het durven denken hebben, toen vader met zoveel moed en hoop naar de kliniek ging, dat hij niet meer huiswaarts zou keren. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en wij vinden maar geen antwoord : waarom deze al te vroege scheiding ?

Wij vertrouwen hem toe aan Gods barmhartigheid, die ontegensprekelijk goed is en wij blijven hem in onze herinnering bewaren als een goede vader, een rechtvaardig man en steeds hartelijk voor iedereen.

Boven alles trof ons zijn grote goedheid en dienstvaardigheid, welke men kon lezen in zijn blik, maar nog meer openstraalde in zijn daden.

Teerbeminde echtgenote, ik dank u om uw genegenheid en trouwe liefde ; alle lief en leed hebben we samen gedeeld... mijn heengaan is voor u een zware beproeving, wees moedig en denk dat ik U van hierboven zal bijstaan.

Dierbare kinderen, ik heb gepoogd u voor te gaan in het goede, betracht hetzelfde, opdat gij moeders steun en troost zoudt blijven.

Bemide familie en beste vrienden, heb dank voor uw welwillende genegenheid, vaarwel en bewaar in uw hart de gedachtenis aan mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families :

HOFMAN, DE NAEYER, LIMPENS en  
DE BLOCK,

**danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming in hun rouw.**

Druk. De Brauwer-Van Audenaerde - Bavegem