

Gezegend zij God die Zijn levensadem geeft  
aan deze wereld.



VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Albert HOLDERBEKE

echtgenoot van Mevrouw

Leonie DE NEVE

Geboren te Sint-Maria-Lierde  
op 12 september 1914

en godvruchtig overleden in het Algemeen  
Ziekenhuis Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 17 januari 1989,

nadat hij de Pauselijke Zegen en de  
Ziekenzalving ontvangen had.

---

Een mens zijn levensdagen kunnen sterk  
verschillen: vandaag vol geluk en voorspoed,  
morgen vervuld met tegenslag en ziekte. De  
levenskunst bestaat erin Gods levensadem over  
elke dag heen te laten komen; zo krijgt een  
mensenleven eeuwigheidswaarde.

Jarenlang heeft Albert vertoefd in zijn huis-  
je, waar hij vanuit zijn zetel het weer van elke  
dag gade sloeg, evenals het werk van zijn buurt-  
mensen. Uitzonderlijk kon hij even buiten een  
wandeling maken en even zijn hofje bekijken  
waarin zijn echtgenote gewassen en bloemen  
met zorg omringde.

En toch heeft ook dit leven eeuwigheidswaar-  
de gekregen, omdat Albert zijn levensdagen liet

bezielen door Gods adem. Jarenlang ontving hij  
ter gelegenheid van 'de hoogdag' de Heer in  
zijn huis. Steeds kwam dan weer zijn grote eer-  
bied voor Gods aanwezigheid aan het licht, wan-  
neer hij met vroom gevouwen handen de bege-  
leidende gebeden meebad. In de H. Kommunie  
ontving hij de Heer van zijn leven, de Helper  
in zijn beproeving, de Levensadem over zijn  
dagen.

Dierbare echtgenote, steeds zijt gij in de  
weer geweest voor mij en hebt gij mij omringd  
met uw zorgende goedheid. Ik dank er u om  
en weet zeker dat gij nu voor mij bidt.

Beminde kinderen, uw bezoek was mij steeds  
aangenaam en blijft verder zorg dragen voor uw  
moeder. Ik dank u om uw kinderlijke genegen-  
heid voor mij.

Goede buurtmensen, dank u om uw belang-  
stelling en bezoekjes.

God, ik verlaat mij op U. Ik leg mij in  
Uw handen, ik geef mij aan U, mijn God, met  
een oneindig vertrouwen, want Gij zijt mijn  
Vader. (Charles de Foucauld)

---

Leonie DE NEVE,  
Willy HOLDERBEKE,

De families HOLDERBEKE, DE NEVE, DE CLERCO  
en PORREWIK,

zijn U erkentelijk voor uw bliken van  
genegenheid en uw gebed.

---

Begr. en Krem. L. Haustraete - Steenhuize.