



**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER**

Ernest HOLDERBEKE

echtgenoot van Mevrouw

Odile BURY

geboren te Erwetegem op 21 februari 1901 en
er godvruchtig overleden op 17 december 1968,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Een dierbare echtgenoot en vader is van ons
heengegaan. Na een hard leven, dat zeker niet
gespaard bleef van leed en ziekte is onze dier-
bare gestorven. De Heer in wie hij steeds
heeft blijven geloven, en voor wie hij elke
zondag, zolang zijn gezondheid het hem toe-
liet naar de hoogmis kwam, zal hem nu wel in
zijn vaderlijke goedheid ontvangen.

"Al wie in mij gelooft, zal leven voor eeuwig.,,

Vader heeft geloofd, en daarvoor denken wij
dat God hem in zijn ontferming zal bij zich
nemen. Niettegenstaande al zijn pijn en ellende,
die zijn ademhaling hem aandeed bleef hij
overeind in de mens die hij vroeger was. Hoe-
wel hij lichamenlijk leed, bleef zijn geest hel-
der en klaar tot het laatste moment. Zo heeft
hij het geluk gehad, in volle bewustzijn voor
God te kiezen, en zo heeft hij de kroon gezet
op zijn leven.

Vader daarom weten wij, dat uw leven niet
tevergeefs was, en wij hopen dan ook in stil
gebed dat God u in zijn goedheid loon naar wer-
ken zal geven.

Vader, wij blijven u allen gedenken in onze
gebeden en bidt gij ook voor ons ; opdat ook
wij geraken waar gij zelf zijt, bij God.



De families HOLDERBEKE, BURY, DE CROO
en VAN WAHEYENBERGE.

danken U voor Uw kristelijke deel-
neming en Uw vroom gebed.

Uitg. Rouckhout - Erwetegem