

« Al voert mijn leven door donkere kloven,  
ik vrees geen onheil waar God mij leidt ».

(Naar Ps. 23)

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## GHISLAIN HOLDERBEKE

geboren te Sint-Maria-Lierde, op 9 augustus 1907  
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te  
Geraardsbergen, op 20 januari 1983, nadat hij de  
Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ontvangen  
had.



Mevrouw Donné De Beck(†)-Holderbeke Rachel,  
kinderen en kleinkinderen,

De heer Valère Holderbeke,

Mevrouw Florent Van Geyt(†)-Holderbeke  
Madeleine, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw René Kindt(†)-Holderbeke Irma,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Begraf. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49

« Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van  
deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid  
waarvan ons de openbaring te wachten staat »  
(Kor. 8,18).

Wie zoals deze man een jarenlang lijdensbed  
gekend heeft en sterk belemmerd geweest is in  
zijn lichaamsbewegingen, moet dit woord van  
Sint Paulus toch ervaren als hoop op een beter  
en gelukkiger « toekomstig leven » waar « geen  
smart meer zal zijn, want al het oude is voor-  
bij » (Apok. 21,4).

Gelovig als hij was heeft hij Jezus' woord  
« Ik ben het levende brood dat uit de hemel is  
neergedaald » ernstig genomen. Daarom liet hij  
nooit na bij gelegenheid van de hoogdag de Heer  
te ontvangen in de H. Eucharistie, en telkens  
heeft hij dan Christus verwelkomd en gedankt  
om dit ziekenbezoek waarmee Gods Zoon hem  
bedacht. Wie kon hem beter begrijpen en bij-  
staan dan Hij die ook de lijdenskelk tot op de  
bodem geledigd had ?

Dierbare familieleden, ik heb u verlaten om  
mij te begeven tot Hem die gezegd heeft : « In  
het huis van Mijn Vader is ruimte voor velen ».  
Ik dank allen die mij tijdens mijn laatste levens-  
maanden getroost en gesterkt hebben, vooral  
door hun bezoeken in het ziekenhuis. Wilt nu  
uw familiale genegenheid voor mij verder tonen  
door mij bij God aan te bevelen : « Heer onze  
God, Gij zijt een God van liefde en trouw. De  
naam van elke mens staat geschreven in de  
palm van uw hand. Wij bidden U voor deze dier-  
bare overledene. Laat hem voor eeuwig delen in  
Uw liefde. Door Christus onze Heer ».

R + M